



Koste(r)lijke info

JANUARI 2021

Samenwerken aan hoop voor de toekomst.

Beste familie, vrienden en bekenden,

Een hartelijke groet vanuit Hilversum! Op 28 november heb ik Jeugd met een Opdracht in Guyana verlaten. Na een lange reis kwam ik op zondag 29 november op Schiphol aan. Het was erg vreemd om op een bijna leeg Schiphol te zijn. Ik ben blij dat ik door vrienden ben opgehaald. Dat mocht gelukkig nog. Het is goed om weer in Nederland te zijn. In deze info wil ik u vertellen wat er in de afgelopen periode is gebeurd en waar ik nu mee bezig ben.



Laatste bedieningen

Toen ik Guyana verliet waren de scholen nog steeds dicht. Alleen de klassen die examen moeten gaan doen zijn open gegaan. Keyanna is een tiener die naast onze locatie woont. Zij was een van de leerlingen die weer naar school ging en was één van de vaste bezoekers van het computerlokaal om huiswerk te doen. Ik ben blij dat zij naar ons toe kon komen om haar huiswerk te maken. Ik schrok toen ik hoorde dat ze bezig was met een project te schrijven over zelfmoord. Misschien herinnert u zich nog dat vorig jaar een tiener in de straat zelfmoord had gepleegd. Dat was Keyanna haar nichtje waar ze een heel goede band mee had. Heftig om dan over dit onderwerp een project te moeten maken. Ik heb mijn gedachten ook met haar gedeeld. Dat was niet makkelijk maar wel goed om te doen.



Ik hoop van harte dat er mensen zijn die deze bediening oppakken. Maar dat moet ik loslaten. Er zal wel een manier gevonden worden om het werk door te laten gaan.

Na het afronden van de computer klassen heb ik computerles gegeven aan twee tieners die graag nog een paar lessen wilden hebben voordat ik weg ging.

Afscheid

Afscheid nemen is niet altijd leuk om te doen. Maar het hoort erbij. Vanwege de situatie met de corona moest ik in kleine groepjes afscheid nemen. In Guyana ging ik naar een Baptistengemeente. Het was geweldig dat een groepje vanuit de gemeente naar mij toe is gekomen om afscheid te nemen (foto links). Met de burens waar ik wekelijks naar toe ging en met de medewerkers had ik ook een leuk afscheid, Met de burens speelden we graag een spelletje....



DANKPUNTEN voor:

- De verschillende momenten van afscheid die ik mocht hebben;
 - Alle hulp die ik heb ontvangen en nog steeds ontvang;
 - De zegeningen die ik heb ontvangen ;
 - Voor het zo snel beschikbaar komen van het appartement;
 - Voor de hulp bij de herintrede.
- ## GEBEDSPUNTEN voor:
- Dat de bediening van het printen van huiswerk door zal gaan ;
 - Het verder inburgeren in Nederland ;
 - Gods leiding wat betreft mijn toekomst op het gebied van werk.

THUISFRONTTEAM**E-MAIL:**

thuisfrontteam.herman@gmail.com

CONTACT MET HERMAN?**Post:**

Herman Koster

Jacob van Campenlaan 56

1222 KN Hilversum

Telefoon: 06 - 492 88 397

Mail: Kosterlijk@gmail.com

FINANCIEN*Wilt u een financiële partner worden?*

U kunt eenmalig of structureel een bedrag overmaken naar rek. nr.

NL 33 SNSB 0901 9760 83

t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente te Kampen

o.v.v. 2455 Project ParikaN.B. VERMELD **HERMAN** ZIJN NAAM **NIE**T

IN DE OMSCHRIJVING.

Uw giften zijn belasting aftrekbaar

AANMELDEN / WIJZIGINGEN

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van Herman of een wijziging doorgeven? Stuur u dan een mail naar het thuisfrontteam e-mailadres.

AFMELDEN

Mocht u de info niet meer willen ontvangen, wilt u dit via een e-mail aan het Thuisfrontteam doorgeven?

Terug in Nederland

En dan sta ik weer met mijn voeten op Nederlandse bodem! Niet, zoals andere jaren, voor een periode verlof. Maar voor langere tijd. Ik heb het idee dat het Gods bedoeling is om me weer in Nederland te gaan vestigen.

De laatste maanden in Guyana waren best intensief. Ik wist dat ik in Nederland eerst tien dagen in quarantaine moest. De vraag die me bezig hield was waar ga ik dat doen? Na de quarantaine had ik ook een plek nodig om te wonen. Een vriendin kwam met de mogelijkheid om in Hilversum in quarantaine te gaan bij mensen die ik nog ken van mijn tijd dat ik in Hilversum woonde. Ik had ook een optie om in Nunspeet te verblijven. Ik kon kiezen. De gedachte kwam bij mij op, dat het geweldig zou zijn als ik na mijn quarantaine in mijn appartement kon gaan wonen. Dat was nog verhuurd. God heeft een wonder gedaan. Tijdens mijn quarantaine hebben mijn huurders andere woonruimte gevonden! Dit was een groot wow en dank U wel moment. Half januari heeft de overdracht plaats gevonden! Op het moment dat u dit leest ben ik bezig met het opknappen van het appartement. Wat een zegen dat het zo snel is! Ik zie er naar uit om er weer te gaan wonen. Al zal het ook best weer even wennen zijn.

Dit was één van de vele zegeningen! Toen ik in mijn quarantaine verblijf kwam was er meer dan genoeg eten en drinken voor de hele periode. In het verblijf is geen wasmachine, maar er zijn mensen uit de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum die voor me wassen. Een auto die ik wilde kopen werd door anderen betaald! Van verschillende kanten heb ik meubels gekregen. Het is bijna teveel om op te noemen! God, dank U wel voor alles wat U mij heeft gegeven!

**Hoe gaat het met me?**

Het gaat goed met me. De quarantaine tijd was een goede tijd om tot rust te komen. Als ik niet in quarantaine hoefde, was ik direct overal naar toe gegaan. Dat ging nu niet en dat was goed. Helaas ging vlak na mijn quarantaine Nederland op slot. Het was en is erg vreemd om bijvoorbeeld geen kerkdiensten te kunnen bezoeken en mensen te ontmoeten. Van elkaar te horen hoe het gaat. Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen weken familie en vrienden heb kunnen bezoeken. Ik hoop dit, met alle voorzichtigheid, te kunnen blijven doen.

Na zeven jaar in het buitenland te zijn geweest is het een hele omschakeling naar de Nederlandse cultuur en gewoonten. Ik ben blij dat ik hulp krijg bij het proces van herintrede. In een vorige brief heb ik geschreven dat ik nog niet weet wat ik na mijn tijd in Guyana ga doen. Dit is een van de gebieden waar ik op dit moment mee bezig ben. Het is nog steeds mijn passie om samen te werken aan hoop voor de toekomst. De vraag is alleen hoe en waar dit te gaan doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het in de komende weken duidelijk gaat worden.

Tot slot

Toen ik jaren geleden aan het nadenken was over mijn toekomst vroeg een zending aan mij: waarom ga je de zending niet in? Mijn eerste gedachte was: dan moet ik mijn baan opzeggen. Terugkijkend op de afgelopen jaren kan ik niet anders zeggen dan dat God heeft voorzien in alles wat ik nodig heb. Naast de maandelijkse lasten, heb ik nu extra uitgaven voor het appartement. Mag ik u vragen of u een bijdrage wilt geven om deze kosten te dekken? Alvast hartelijk bedankt. Als ik er woon, en het is weer mogelijk, dan bent u van harte welkom!

Hartelijke groet,
Herman Koster