

CONTACT

VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE
KAMPEN

MEI 2026



DE BOGAARD 2
8271 JE IJSSELMUIDEN

Inhoudsopgave

Overdenking

Van de kerkenraad

Uit de bond

Bidstond

Inleverdatum kopij

Seniorenmiddag

Open Huis Israël producten

Feest van de Geest

Kerkdienstenrooster

Overdenking

Omkleed u met de Heer Jezus Christus

Elke dag begint met kleine, vanzelfsprekende handelingen. We staan op, wassen ons en trekken onze kleren aan. Vaak zonder erbij stil te staan. Soms kiezen we bewust: iets wat past bij de dag, bij wie we ontmoeten, bij hoe we ons voelen. Kleding is aan de ene kant misschien alleen slechts buitenkant, maar tegelijk laat het iets zien van wie we zijn en welke indruk we op de ander willen maken. Het zegt iets over je.

De Bijbel gebruikt dit vertrouwde beeld om iets te zeggen over ons leven met God. In Romeinen 13 schrijft Paulus: "*Omkleed u met de Heer Jezus Christus.*" Het zijn woorden die bedoeld zijn als een uitnodiging tot een ander manier van leven — een leven dat gedragen wordt door Christus Zelf. Paulus is echter ook realistisch over de mens. Hij weet hoe gemakkelijk wij vanuit onszelf leven, ons laten leiden door verlangens en patronen die ons vertrouwd zijn, maar ons uiteindelijk niet tot leven brengen. Daarom spreekt hij ook over het afleggen van de oude mens: datgene wat ons bij God vandaan houdt.

Christus aandoen betekent dat wij ons leven laten omgeven en vormen door wie Hij is. Zoals kleding ons omhult en beschermt, zo mogen wij ons ook toevertrouwen aan Zijn nabijheid, Zijn genade en Zijn waarheid. Dat is geen uiterlijke rol en geen teken van volmaaktheid, maar een weg van groei, waarin wij stap voor stap leren leven uit Hem.

In de brieven van Paulus wordt duidelijk dat we dit niet los kunnen zien van het werk van de Heilige Geest. Het is de Geest die ons denken vernieuwt, ons hart opent en ons leert luisteren naar wat God van ons vraagt. Door de Heilige Geest wordt Christus ons steeds meer eigen. Hij leert ons nieuwe houdingen aan: medeleven, vriendelijkheid, geduld en liefde. Niet als prestatie, maar als vrucht van Gods aanwezigheid in ons leven.

Deze geestelijke vernieuwing speelt zich af in het gewone leven van elke dag. In gesprekken, in keuzes die wij maken, in hoe wij omgaan met elkaar binnen de gemeente en daarbuiten. Juist daar wil de Geest van God ons begeleiden, corrigeren en bemoedigen. Zo wordt het leven met Christus steeds meer zichtbaar, niet volmaakt, maar wel herkenbaar.

Het is goed om onszelf regelmatig af te vragen: waar leven wij uit eigen kracht, en waar laten wij ons leiden door Gods Geest? In dat alles mogen wij weten dat God geduldig is en zijn werk niet loslaat. Telkens opnieuw mogen wij terugkeren tot deze eenvoudige belijdenis: wij willen Christus aandoen en ons laten vernieuwen door de Heilige Geest.

Misschien helpt het om deze woorden heel praktisch te maken. Als je 's ochtends je kleren aantrekt, kun je dat moment gebruiken als een stil gebed: *Heer, wilt U vandaag met mij meegaan? Wilt U mij vullen met uw liefde, zodat die zichtbaar wordt in wat ik doe en zeg?*

Zo mag het leven van onze gemeente staan onder het teken van hoop. Niet omdat alles al voltooid is, maar omdat wij leven uit Gods belofte. Mijn gebed is dat, terwijl we als gemeente toeleven naar Pinksteren, de Heilige Geest ons daarin zal leiden en bewaren, zodat wij, omkleed met Christus, tot zegen mogen zijn voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Namens de Kerkenraad

A. Dekker

Van de kerkenraad

- **Kerkenraadsvergadering:** maandag 4 mei 19.30 uur.
 - **Voorjaarsledenvergadering:** De voorjaarsledenvergadering is gehouden op maandagavond 13 april. We kijken terug op een goede avond met een fijne saamhorigheid. Vanwege de deadline van het contact, zal volgende maand een samenvatting gegeven worden. Als u lid van onze gemeente bent, kan u de notulen ook opvragen bij de secretaris.
 - **JDH-zangavond:** Deze staat gepland op zondagavond 5 juli onder leiding van Jan den Besten. Wij zien er naar uit, komt u ook?
 - **Scipio:** Onze secretaris is inmiddels bezig met het inrichten van Scipio, een kerkapp waar al eerder over geschreven is. Hier is tijdens de ledenvergadering een korte presentatie van gegeven. Dit is geen vervanging van het contactblad, maar wordt een mooie aanvulling op het gemeenteleven.
 - **Ontmoetingsdag:** Zaterdag 20 juni willen wij een ontmoetingsmoment houden voor gemeenteleden, omwonenden en andere belangstellenden. Wilt u meehelpen in de organisatie, wilt u dit aan iemand van de kerkenraad laten weten?
 - **Gemeentedag:** Ook voor de Gemeentedag in september zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die dit willen organiseren. Lijkt u het leuk om hieraan mee te werken? Laat het dan even weten aan iemand van de kerkenraad.
 - **Automobilisten:** Als er mensen zijn die graag naar de samenkomsten willen komen, maar daar geen vervoer voor hebben, zouden jullie dit aan één van de kerkenraadsleden kunnen laten weten? Dan kunnen we inventariseren of er weer behoefte is aan een automobilistenrooster en of we dit op kunnen zetten.
 - **Omzien naar elkaar:** Graag willen wij even extra benadrukken om naar elkaar om te zien. Wie mist u in de kerkdiensten, wie zijn er nieuw, zoek contact met elkaar. Krijgt u signalen die wij als kerkenraad behoren te weten, wilt u dan met één van ons contact opnemen?
-

Uit de Bond van VEG

- **Kerk en Ramp.** Kerken kunnen bij een ramp of crisis, landelijk of plaatselijk, een belangrijke rol spelen, met hun gebouwen, vrijwilligers en oog voor mensen In het *Aandachtsveld Toerusting en Vorming* is het idee om daar in het najaar van 2026 een paar regionale ontmoetingen aan te wijden voor kerkenraadsleden.
 - Dit jaar zal er in elke Oogsten een rubriekje geschreven worden over **AI**. De volgende thema's zullen daarin behandeld worden: 1. Wat is AI? 2. De veelzijdigheid van AI 3. Preken met AI 4. De keerzijde van AI 5. Hoe gebruik je AI gezond? 6. Jongeren en AI.
 - **Bericht van de werkers in Oekraïne:** "De situatie in Oekraïne is erg moeilijk. De infrastructuur is zwaar beschadigd. Er is 12 tot 18 uur per dag geen elektriciteit, in sommige regio's zelfs helemaal niet. Er is geen verwarming, water of internet. Vooral in de steden is het erg moeilijk. In Kiev zijn er speciale plekken geopend waar mensen zich kunnen opwarmen en iets kunnen eten. Raketten en drones vliegen over woongebouwen, burgers komen om het leven, waaronder kinderen. In onze regio (in het westen) gebeurt dit minder vaak, maar onlangs heeft een raket in Ternopil, waar onze dochter woont, een flatgebouw verwoest. Daarbij kwamen 34 mensen om het leven, waaronder 6 kinderen.
We hebben nu geen elektriciteit, maar we gebruiken vaak generatoren en benzine. We danken God en jullie, onze lieve broeders en zusters. Daardoor hebben we onze eigen elektriciteit en is er warmte in onze huizen. We hebben genoeg eten, kleding en alles wat we nodig hebben om te leven. Het leven in onze regio is veel gemakkelijker dan in het oosten, zuiden en noorden van Oekraïne. We horen geen explosies of sirenes. Helaas zijn er vaak begrafenissen van jongemannen. En dat doet ons veel verdriet. We zijn u zeer dankbaar voor uw gebeden en steun in deze moeilijke tijd. Moge de Heer u zegenen!"
 - Dit jaar vindt **Kampus** plaats van 1 t/m 3 mei, op een andere locatie dan ze gewend waren. Dat vroeg om schakelen en vertrouwen. Er is hier samen veel voor gebeden, het in vertrouwen los mogen laten en mogen nu zien dat het goed is gekomen. Het is mooi om te ervaren hoe alles uiteindelijk op
-

zijn plek is gevallen en hoeveel betrokkenheid er was vanuit de bond.

Met zo'n **100 deelnemers** wordt vol verwachting vooruitgekeken. Er zijn natuurlijk uitdagingen, maar vooral ook veel zin en enthousiasme. Dankbaarheid voor iedereen die meewerkt en meedenkt in de voorbereidingen, voor de muziek en voor alles wat nog mag groeien richting mei. Bovenal *Dank* dat Kampus dit jaar weer door mag gaan.

Bidstond

In de maand mei is de bidstond op maandag 11 mei en, in verband met Pinksteren, op dinsdag 26 mei om 19.00 uur in ons kerkgebouw aan de Bogaard.

Inleverdatum kopij

Graag de stukken voor het kopij van juni uiterlijk maandag 11 mei sturen naar redactiecontact@vegkampen.nl.

Bedankt

Namens het bestuur van de Voedselbank Kampen hartelijk dank voor de gift die wij van jullie ontvangen hebben. Wij zullen zorgdragen dat het geld goed besteed gaat worden.

Vriendelijke groet,
Contact persoon voor de kerken namens de voedselbank Kampen

Seniorenmiddag

Beste Senioren,

Op dinsdag 12 mei willen we DV als senioren weer bij elkaar komen.

Het thema van deze middag is: OUD HOLLANDS.

We gaan dus terug in de tijd en dat roept veel leuke herinneringen op.

We beginnen 's middags om 14.00 uur in ons nieuwe kerkgebouw, De Bogaard 2 te IJsselmuiden.

Nog jonger dan een 'senior', ook van harte welkom!

Open huis van Israël producten

Shalom – Shalom - Shalom

Graag wil ik u weer uitnodigen voor mijn Open Huis op donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei van 14.00 tot 17.00 uur

Er zijn weer vele prachtige producten uit Israël te koop, ook zijn er nieuwe producten te bewonderen. Denk bijvoorbeeld eens aan een bijzonder cadeautje voor moederdag.

Er zijn verse dadels, maar ook een heerlijke dadelspread voor op de boterham. Voor op de pannenkoeken is er ook een lekkere siroop. Verder zijn er jams, druivensap, witte en rode wijn.. etc. Maar ook fijne gezicht crème. Te veel om op te noemen.

Het is belangrijk om Israël te blijven steunen in deze moeilijke tijd. Daarom nodig ik u graag uit om tijdens het Open Huis te komen kijken of er iets voor u bij zit. Door producten te kopen uit het Beloofde Land steunt u Israël.

Israel consulente,

J. Kok

Burgwal 13 8261 EM Kampen.

Feest van de Geest 2026



Rond Hemelvaart en Pinksteren zetten **vijf kerken in Kampen en twee kerken in Emmeloord** hun deuren wijd open. In deze kerken exposeren **25 kunstenaars** hun werk. Dit bijzondere kunst- en kerkenproject wordt landelijk inmiddels in **zeven regio's** georganiseerd en is in 2026 ook in onze regio te beleven.

Om de vonk van Pinksteren over te laten springen en er een feest voor iedereen van te maken, verbeelden kunstenaars het verhaal in nieuw werk rond het thema ***Elkaar verstaan***.

Uitgebreide informatie over de deelnemende kunstenaars, hun werk en de kerken waar zij exposeren is te vinden op:

www.feestvandegeest.nl/ke

Openingstijden

De deelnemende kerken zijn geopend van **13.00 tot 17.00 uur** op:

- Donderdag 14 mei – Hemelvaart
- Zaterdag 16 mei
- Zondag 17 mei
- Zaterdag 23 mei
- Zondag 24 mei – Eerste Pinksterdag
- Maandag 25 mei – Tweede Pinksterdag

Volg **Feest van de Geest Kampen-Emmeloord** ook via Facebook en Instagram.

Van harte welkom!

Kerkdiensten in mei

Datum, tijd, soort dienst	Voorganger	Collectedoel	Bloemen- dienst
Zondag 3 mei 10.00 uur	Br. M. van de Weg	EH Amersfoort	Zr. D. v.d. Burg
Zondag 3 mei 19.00 uur	Br. J. den Besten		
Zondag 10 mei 10.00 uur	Br. J. den Besten	Jeugdwerk	Zr. H. van Dijk
Zondag 10 mei 19.00 uur	Br. W. Verniers		
Zondag 17 mei 10.00 uur	Br. B. Reitsma	St. Jeugd met een opdracht	Zr. J. Kok
Zondag 17 mei 19.00 uur	Br. K. Morren		
Zondag 24 mei 10.00 uur 1 ^e Pinksterdag	Br. P. Bakker	Zending buitenland SZD	Zr. A. Bouman
Zondag 24 mei 19.00 uur 1 ^e Pinksterdag	Ds. P. Durieux		
Zondag 31 mei 10.00 uur	Br. A. Dekker	Uitzenden kerkdiensten	Zr. D. v.d. Burg
Zondag 31 mei 19.00 uur	Br. J. den Besten		
